

**DE OPENBARING
VAN ONZE
VERENIGDE HARTEN**



DE GEOPENBAARDE GEHEIMEN

De boodschappen van Jezus, welke in dit boekje staan,
heeft Jezus gegeven aan de zuster
Maureen Sweeney-Kyle MDHL
van de Missionaire Dienaren
van Heilige Liefde

Deze openbaringen van de vijf Kamers van het Heilig Hart
zijn begonnen op 16-10-1999
(Feestdag van Heilige Margaretha Maria Alacoque)
1647 - 1690
aan wie Jezus Zijn Heilig Hart openbaarde.

KAMERS VAN HET HEILIG HART VAN JEZUS



**De deur naar Elke Kamer is
Een Diepere Overgave aan de LIEFDE.**

INLEIDING

“Nu werden de Kamers van Mijn Allerheiligste Hart aan de gehele mensheid geopenbaard.”

Jezus, 09/2000

“Op het ogenblik van je oordeel, wat samenvalt met uw laatste ademhaling, zie Ik in uw hart de Heilige Liefde of het ontbreken ervan, en daarop zal u geoordeeld worden.”

Jezus 12/1999

“Met welk vurig verlangen draag ik deze oproep op aan de wereld. Een oproep zoals het nog nooit eerder werd gehoord ! Ik verlang dat dit weerklinkt van pool tot pool. Ik verlang dat elk continent geëvangéliseerd wordt met de kennis van de Kamers van Mijn Hart. De gehele wereld is nu een nieuw missiegebied. Maak dit veld vruchtbaar met de Heilige en Goddelijke Liefde.”

Jezus 01/2001

VOORWOORD

Verschijningen zijn immer en nog steeds een belangrijke factor van de manier waarop God Zijn Liefde, Barmhartigheid en bezorgdheid om Zijn volk toont. Het zijn kreten vanuit de Hemel, oproepen en soms waarschuwingen. Ze zijn bedoeld om ons geloof op te wekken en ons naar heiligheid te leiden. Vooral verschijningen van Maria zorgen voor een buitengewoon aantal bekeringen op grote schaal. Er zijn honderden Maria heiligdommen en religieuze ordes in de wereld die hun oorsprong te danken hebben aan Haar verschijningen. Bij de meeste van deze heiligdommen zijn de getuigenissen van vele bekeringen, genezingen en ontvangen genaden. Tegenwoordig bezoeken ieder jaar zo'n 10 miljoen mensen Guadeloupe, 5 miljoen bezoeken Fatima en Lourdes. Medjugorje trekt, niettegenstaande er nog geen kerkelijke goedkeuring is, ieder jaar miljoenen mensen aan. Doordat er meer dan 300 Maria verschijningen zijn voorgelegd ter beoordeling aan de Congregatie van de Geloofsleer, noemt Kardinaal Ratzinger - hoofd van de Congregatie - deze tijd : "Het tijdperk van de verschijningen van Maria."

Terwijl Maria haar regelmatige bezoeken aan veel van deze plaatsen heeft stopgezet, bezoeken Zij en Jezus nog bijna dagelijks Maureen Sweeney-Kyle. Deze openbaringen aan Maureen vallen onder de categorie privé-openbaringen en zijn te onderscheiden van publieke openbaringen. Privé-openbaringen voegen niets essentieels toe aan de onderrichtingen van het Geloof. We zijn vrij te geloven in privé-openbaringen, maar wij zijn niet verplicht het te doen. Toch zou het onverstandig zijn om openbaringen, die goedgekeurd en aangemoedigd worden door de Kerk, te negeren.

Sinds de afschaffing door Paus Paul VI, van de canones (regels) 1399 en 2318 van het oude canonieke wetboek (CIC 1917), mogen publicaties over verschijningen, openbaringen, mirakels, enz... zonder uitdrukkelijke toestemming van de Kerk door de gelovigen verspreid en gelezen worden, op voorwaarde dat ze niets tegen de geloofsleer en de moraal inhouden. Dit betekent dat er geen Imprimatur nodig is voor de verspreiding van informatie over nieuw gerapporteerde verschijningen die nog niet door de Kerk werden beoordeeld. Tenzij de Kerk tussenbeide komt, is het de gelovigen toegelaten naar de verschijningsplaatsen te gaan. Indien het hen niet toegestaan was, zou er ook niets zijn om over te schrijven.

Het spreekt vanzelf dat de gelovigen niet enkel toelating hebben, maar aangemoedigd worden om in deze boodschappen te geloven die gepaard gaan met tekenen en wonderen, zoals bekeringen, spirituele, fysieke en mentale genezingen, zonnetekenen, miraculeuze foto's en kettingen van rozenkransen die goudkleurig worden en waar duizenden mensen regelmatig samenkomen om

de rozenkrans bidden. Het Bijbels voorschrift vraagt de **BOOM** te oordelen naar zijn **VRUCHTEN**. Het zou jammer zijn de mensen deze wonderbare en geweldige genaden te onthouden die aan deze plaatsen verbonden zijn. Naar aanleiding van de verschijningen van Jezus en Maria aan Maureen in Lorain County, Ohio (USA), zijn er miraculeuze bekeringen, genezingen, tekenen en wonderen gebeurd en blijven deze zich nog voordoen.

Maureen ontvangt sinds 1985 bijna dagelijks deze Hemelse bezoeken. Sedert 16 oktober 1999 begon Jezus haar elke dag te bezoeken en geeft haar wat Hij noemt : “De Volledige Boodschap van Onze Verenigde Harten” (welke de openbaring inhoudt van de vijf Kamers van het Heilig Hart). Het volgend boekje bevat deze boodschappen welke Hij noemt : “de weg naar **REDDING, HEILIGHEID, VOLMAAKTHEID, GELIJKVORMIGHEID** en **EENHEID**”.

Wees verzekerd dat je vrij bent om deze boodschappen te aanvaarden, door Jezus zelf doorgegeven.

Fr. Frank Kenney, S.M., S.T.D.
Spiritual Director for Maureen Sweeney-Kyle

De Openbaring
van
Onze Verenigde Harten

De Geopenbaarde Geheimen

“Ik ben je Jezus, geboren Mensgeworden ¹. In het begin schiep Mijn Vader hemel en aarde. Hij schiep de mens en vormde daarmee de eerste vrouw uit zijn rib opdat ze Hem zouden liefhebben, eren, beminnen en gehoorzamen ². Omwille van hun zondeval, werd Ik als Verlosser gezonden.”

“Maar vandaag volhardt de mens nog steeds in zijn zonde. Velen falen in het vinden van het pad voor hun redding en vallen ten prooi aan de misleidingen van Satan. Daarom heb Ik Mijn Moeder voor Mij uitgezonden met de boodschap van Heilige Liefde. Ik ben na Haar gekomen, om de boodschap van Goddelijke Liefde en de volledige boodschap van Onze Verenigde Harten te openbaren.”

“Dit is de weg van de **Redding, Heiligheid, Volmaaktheid, Gelijkvormigheid en Eenheid.**”

Jezus
24/01/2001

EERSTE KAMER

“Ik ben uw Jezus, geboren Mensgeworden, Ik ben gekomen om je verder te dicteren over de geheimen van Onze Verenigde Harten – Redding, Heiligheid, Volmaaktheid, Gelijkvormigheid en Eenheid.”

“In de wereld van vandaag blijft de grootste meerderheid van de wereldbevolking onbekeerd; d.w.z. dat zij hun eigen redding niet nastreven. Beking komt door de genade van Mijn Moeders Hart. Dus, het Onbevleete Hart van Maria is de eerste Kamer van Onze Verenigde Harten. Het is de wachtkamer naar heiligheid, volmaaktheid, gelijkvormigheid en eenheid.”

¹ Hoe is deze uitspraak ‘geboren Mensgeworden’ te verstaan ?

- cf. Credo van Nicea-Constantinopel : ‘{...} voor alle tijden **geboren** uit de Vader, God uit God, licht uit licht, ware God uit de ware God. Geboren, niet geschapen, één in wezen met de Vader, en door wie alles geschapen is.

Hij is voor ons, mensen, en omwille van ons heil uit de hemel neergedaald. Hij heeft het vlees aangenomen door de Heilige Geest uit de Maagd Maria en is **mens geworden**. {...}’

- cf. Katechismus van de Katholieke Kerk, § 461-463 : ‘{...} De Kerk noemt het feit dat de Zoon van God een menselijke natuur heeft aangenomen om daarin ons heil te bewerkstelligen, “**menswording**” {...}.’

² cf. Katechismus van de Katholieke Kerk, § 369 : ‘Man en vrouw zijn geschapen, d.w.z. zij zijn gewild door God : in een volmaakte gelijkheid als menselijke personen enerzijds en in hun respectieve man- en vrouw-zijn anderzijds. “Man-zijn”, “-vrouw-zijn” is een goede en door God gewilde werkelijkheid : man en vrouw hebben een waardigheid die zij niet kunnen verliezen en die zij direct van God, hun Schepper, krijgen. Man en vrouw zijn met een zelfde waardigheid : “als een beeld van God”. In hun “man-zijn en hun “vrouw-zijn” weerspiegelen zij de wijsheid en de goedheid van de Schepper.’

“Het Hart van Mijn Moeder is **Heilige Liefde**, de twee grootste geboden, God boven alles lief te hebben en je naaste als jezelf. Niemand zal redding verkrijgen die niet trouw blijft aan deze geboden. Daarom, met of zonder deze kennis, zal de ziel die naar zijn eigen redding zoekt de toegang moeten verkrijgen naar de eerste Kamer van Onze Verenigde Harten - Heilige Liefde - Mijn Moeders Hart.”

“Eens de ziel toegang krijgt naar Mijn Moeders Onbevlekt Hart, dan worden haar meest zware fouten aan het licht gebracht door de Vlam van Heilige Liefde – De Vlam van Haar Hart. Als zij volhardt in genade, zullen deze fouten worden weggebrand en zal de ziel toegelaten worden naar de tweede Kamer van Onze Harten dewelke persoonlijke heiligheid is. Nu komt zij in de Goddelijke Liefde van Mijn Goddelijk Hart.”

Jezus
25/01/2001

TWEEDE KAMER

“**Ik ben naar je gekomen – uw Jezus, geboren Mensgeworden.** Ik nodig u uit om te begrijpen dat iedere Kamer van Mijn Heilig Hart enkel bereikbaar is door een grotere overgave van de vrije wil. Dus, wanneer de ziel de tweede Kamer bereikt van Mijn Hart, begint zijn martelaarsschap van liefde; d.i. zij sterft aan haar eigen wil als een offer van liefde.”

“In de tweede Kamer van Mijn Verheven Hart, de Vlam van Mijn Hart, bereikt de ziel **heiligheid**. De Vlam van de Goddelijke Liefde zal kleine barstjes in het karakter onthullen die de ziel van Mij verwijderd houdt. In deze kamer van Mijn Hart is de ziel zich meer bewust van het huidige moment. Zij zal begrijpen dat het verleden moet worden toevertrouwd aan Mijn Barmhartigheid en haar toekomst aan Mijn Voorzienigheid. Zij stelt zich op ieder moment open voor de genade.”

“De zielen in de tweede Kamer van Mijn Hart worden zich meer bewust van de Wil die de Eeuwige Vader voor hen heeft, en aanvaarden eerder de Wil van Mijn Vader. Wanneer zij zich dan op ieder moment meer en meer overgeven aan de Goddelijke Wil, bereiden zij zichzelf voor naar de toegang van de derde Kamer van Mijn Heilig Hart.”

Jezus
26/01/2001

DERDE KAMER

“**Ik ben uw Jezus, geboren Mensgeworden.** Wanneer de ziel beslist om naar heiligheid te streven, wordt zij zich meer bewust van de diepte of het gebrek van diepte van de deugden in haar hart. Elke deugd komt voort uit liefde en nederigheid. Het is daarom dat de diepte aan liefde en nederigheid in het hart, de **diepte van elke deugd bepaalt.**”

“Elke deugd ontspringt uit de kracht van de Heilige Geest. De persoon mag dan weten hoe zich liefdevol en nederig te gedragen, maar het is slechts uiterlijk vertoon wanneer deze deugden niet leven en bloeien in het hart. Geen enkele deugd ontspringt in het intellect. Diegene die wenst erkend te worden als nederig, heilig en deugdzaam, beoefent valse deugd. De beoefening van de deugd moet tussen de ziel en haar Schepper gebeuren.

“Als de ziel tracht de deugden in haar hart te verfijnen en ze in de ogen van God te veredelen, treedt zij de derde Kamer van Mijn Hart binnen. In deze Kamer wordt de ziel steeds opnieuw voor elke deugd getest, want het is **de test die de deugd zal versterken of verzwakken naargelang het antwoord van de ziel.**”

“Dit is de Kamer die de heiligheid verfijnend afstemt door de deugden te testen als goud in de Vlam van de Goddelijke Liefde. Als het goud gezuiverd is dan is de ziel voorbereid voor de volgende Kamer van Mijn Hart.”

Jezus
27/01/2001

VIERDE KAMER

“**Ik ben je Jezus, geboren Mensgeworden.** Ik ben gekomen om u de vierde Kamer van Onze Verenigde Harten te beschrijven. Dit is de Kamer van **heiligheid.** De ziel die **overeenstemming** nastreeft met de Wil van God, komt in deze vierde Kamer terecht nadat zij succesvol haar eigen wil heeft overgegeven en om in het huidige moment een deugdzaam leven van Heilige Liefde te leiden.”

“In deze vierde Kamer van Onze Verenigde Harten, zijn er nog twee soorten wil - de menselijke wil en de Goddelijke Wil. De menselijke wil kan vergeleken worden met gelatine in een vorm. In deze vierde Kamer wordt een begin gemaakt om elke schijn van zonde te overwinnen, ook kleine zondige gewoontes, teneinde de menselijke wil om te vormen tot de gelijkheid aan de Goddelijke Wil. De ziel is in staat om alle dingen te aanvaarden als uit de Hand van God.”

Jezus
29/01/2001

VIJFDE KAMER

“**Ziedaar ! Ik ben uw Jezus, geboren Mensgeworden.** Ik ben gekomen om u de vijfde en meest intieme Kamer van Mijn Goddelijk Hart te beschrijven. In deze Kamer wordt de ziel verteerd met de wens om Mij lief te hebben, om Mij te behagen. In deze liefde neemt de ziel een reuzenstap naar gelijkvormigheid met de Goddelijke Wil. In het zich schikken naar de Wil van God zijn er nog twee soorten wil – Gods Wil en de wil van de mens. De ziel spant zich in om alle dingen te aanvaarden als uit de Hand van God.”

“Maar in deze meest elitaire en intieme vijfde Kamer van Mijn Hart, aanvaardt de ziel niet enkel alles, maar bemint Gods Wil voor haar. Het is in deze liefde die vervolmaakt werd tot op het hoogst mogelijke niveau, dat de ziel in **eenheid** komt met de Goddelijke Wil. Slechts weinigen bereiken deze vijfde Kamer van Mijn Hart.”

“Begrijp dus dat het de **liefde** is die u uitnodigt naar de eerste Kamer – het Onbevleete Hart van Mijn Moeder. Het is de **liefde** die u uitnodigt naar de tweede Kamer, zoekend naar grotere zuivering en heiligheid. Het is de **liefde** die de volmaaktheid wenst van de deugden – de derde Kamer. Het is de **liefde** die de ziel naar de vierde Kamer voert om de menselijke wil in overeenstemming te brengen met de Goddelijke Wil. Het is de **liefde** die de ziel naar eenheid brengt met God in de vijfde Kamer. Het is de diepte van de overgave van de ziel tot de **liefde** die haar eeuwigheid bepaalt.”

Jezus
31/01/2001

“**Ik ben je Jezus, geboren Mensgeworden.** Wanneer liefde de ingang is tot elke Kamer van Mijn Hart, begrijp dan a.u.b dat het enkel door diepere overgave aan de liefde is, dat de ziel kan overgebracht worden van de ene Kamer naar de andere.”

“In de eerste Kamer moet de ziel beslissen om God meer lief te hebben dan de zonde. Dat is haar **redding**, het Hart van Mijn Moeder. In de tweede Kamer bemint de ziel God en zijn naaste nog meer en zoekt **heiligheid**. In de derde Kamer zoekt de ziel, door een nog zuiverder liefde, naar **volmaaktheid in elke deugd**. In de vierde Kamer verlangt de gezuiverde ziel - nu nog volmakter in deugd - haar wil in overeenstemming te brengen met de Wil van God. En deze kostbare zielen die de vijfde Kamer bereiken van Mijn Hart, leven in **eenheid** met Gods Wil. God leeft in hen en zij in Hem. Mijn Vader richt Zijn Koninkrijk op in de harten van hen die de vijfde Kamer van Onze Verenigde Harten weten binnen te komen.”

“Bid dit gebed :

“Dierbare Verenigde Harten van Jezus en Maria, ik wens mij over te geven aan Heilige en Goddelijke Liefde in alle dingen, in alle wegen en op ieder moment. Zend mij de genade opdat ik dit kan volbrengen. Help mij als ik tracht aan deze genade te beantwoorden. Bouw Uw Rijk op in mijn hart. Amen”

*Jezus
01/02/2001*

De boodschappen die dit boekje bevatten werden ontvangen door de zienster Maureen Sweeney-Kyle, MDHL. Haar geestelijk leider is Eerwaarde Heer Frank Kenney, S.M., S.T.D., Doktor in de Maria Theologie van de Katholieke Universiteit van Amerika. Hij kan bereikt worden via de Missionaire Dienaren van Heilige Liefde op het onderstaand adres.

Voor verdere informatie betreffende de Kamers van het Heilig Hart, en Heilige en Goddelijke Liefde, raadpleeg onze onderstaande website.

MISSIONAIRE DIENAREN VAN HEILIGE LIEFDE

37137 Butternut Ridge Road

Elyria, OG 44035

440-327-8006

440-327-8017 FAX

mamshl@holylove.org

<http://www.holylove.org>

Missionaire Dienaren van Heilige Liefde is een oecumenisch lekenapostolaat om de boodschappen van Heilige Liefde te beleven en te verspreiden. Deze boodschappen, die de twee grootste geboden ondersteunen – bemint God boven alles en bemint je naaste als uzelf – zijn gegeven als privé-openbaringen aan de boodschapster van Maria.



Uitgegeven door :
Archangel Gabriel Enterprises, Inc.©
37137 Butternut Ridge Rd.
Elyria, OH 44035
440-327-8006
All rechten voorbehouden

Voor bijkomende contact informatie,
zie laatste pagina binnenin.